



**Marcel Van Craen**

# Dankbaar engagement voor het COV

Met veel enthousiasme vierde onze seniorenclub op 6 mei de 100ste verjaardag van haar trouw lid Marcel Van Craen. "We mogen nooit vergeten wat het COV voor ons heeft bereikt," zo getuigde Marcel daar. Hij noemde twee voortrekkers: Frans Valvekens en Miel Verstrepen. "We moeten hen blijvend dankbaar zijn", benadrukte hij.

Als jonge onderwijzer verdiende Marcel eind jaren veertig net geen duizend Belgische frank. Enkel wie heel zuinig leefde, geraakte daarmee aan het einde van de maand. "Nooit mogen we Frans Valvekens vergeten, want onder zijn leiding bereikte het onderwijzend personeel een hoognodige weddeverhoging en een beter statuut," beklemtoont onze 100-jarige Marcel. Iedereen vindt het nu maar normaal dat wij een mooi pensioen hebben,

maar dat was ooit anders. Ook daarvoor is strijd geleverd door vele onderwijzsmensen en COV-leden onder de leiding van Miel Verstrepen. Via acties en manifestaties werd het doel samen bereikt en Marcel deed mee. Ons huidige pensioen is uitgesteld loon mét perequatie. Eén van de laatste heldendaden van de regering De Croo is het kortwieken van de perequatie. Dat is erg voor onze toekomstige senioren.

Als beginnend onderwijzer ging Marcel mee met een collega naar een vergadering van COV-kring Mechelen. Marcel werd zo lid in 1948 en engageerde zich om mee de kar te trekken, als lid van het kringbestuur en later syndicaal afgevaardigde van de kring. Hij vertegenwoordigde mee de kring in de provinciale raad en ging ook naar Brussel betogen als dat nodig was. Voor iemand als Marcel, die de schoolstrijd had meegemaakt, was dat evident.

De laatste jaren schrijft Marcel op wat wij niet meemaakten, maar hij wel. Een aanrader is zijn boek "Met de kinderen van Peulis naar school". Daarin vinden we naast de onderwijsgeschiedenis die hij beleefde in de 20ste eeuw ook zijn levensverhaal en zijn groot engagement voor de parochie, de school, de kinderen van Peulis én voor het COV. Het is een document om te bewaren en te herlezen. Marcel, voor alles, 7 x 70 x dank!



**WE VIEREN EN DANKEN MARCEL**

TEKST  
Tuur Buelens

FOTO  
Lieve Vanderleyden