



## De leraarskamer

# Superkracht

Een talent is iets waar je in uitblinkt, wat je doet stralen, wat je supergoed kan. Mijn collega's hebben ook veel talenten. Daarom zijn we ook zo'n goed geolied team.

Sofie kan supermooie verjaardagskronen maken en wat zingt Leen mooie liedjes die ik nog nooit eerder hoorde. Olivia kan goed bemiddelen. Nog iemand anders weet met veel inleving te vertellen en de ander is dan weer goed in alles wat met ICT te maken heeft. Als je al deze talenten samenvoegt, worden we heel inventief. Dit helpt ons om op de meest gekke momenten problemen op te lossen. Denk maar aan cadeautjes op een leuke manier inpakken bij een trouw van een collega, versjes en liedjes verzinnen die passen in onze thema's of de gekste knutselwerkjes ontwerpen waar de kinderen later nog aan zullen terugdenken. Ieder met ons eigen talent zijn we een onmisbare schakel in het team.

De oudste kinderen werken dan ook een maand rond het thema 'talenten'. We proberen hen zelf te laten ontdekken waar ze goed in zijn en dit dan te gebruiken in het dagelijks klasgebeuren om zo zover mogelijk te groeien in hun hele zijn. In de klas is 'Superfinn' overal aanwezig en de rode capejes vliegen je om de oren. Met zo'n cape aan voel je je natuurlijk stoerder en durf je inderdaad net dat tikje meer. Ik neem foto's van de kinderen die ik daarna bewerk zodat het net lijkt alsof ze echt vliegen door de lucht. Samen maken we hier een talentenknutselwerk van.

De groep die bij mij in de klas komt, verzamelt eerst in een kring om te praten over het woord talent of kracht. Bij het eerste antwoord weet ik niet goed of ik moet lachen of huilen. Of huil ik nu van het lachen? Het kind vertelt me: "Mijn mama zegt dat alle juffen en meesters speciale super-

krachten hebben. Maar dan antwoordt mijn papa dat het krachten zijn om veel verlof te nemen." De andere kinderen blijven een beetje op de oppervlakte en geven de 'gewone' antwoorden: "ik kan goed opruimen", "ik help mijn mama altijd", "ik kan al lezen", "ik maak nooit ruzie", ... Na een tijdje vraag ik aan elk van hen wat ze als supertalent of superkracht graag zelf willen hebben wat ze nu niet hebben. "Vliegen", klinkt het. "Door alles heen kunnen stappen." "Onzichtbaar zijn". "Iets laten bewegen". Maar dan komt het prachtigste antwoord dat ik al had gehoord: "Ik zou graag alles wat stuk is, verbrand of afgebroken met natuur laten overgroeien, als ik met mijn hand zo draai". Het meisje maakt een sierlijke draaibeweging. Ik zie het zo voor me. Uit de barstjes in de muur van mijn klas groeien plots klimplanten en heerlijk geurende bloemen in alle kleuren die er maar zijn. Mijn gedachten flitsen ook meteen naar Oekraïne waar deze kracht nu wel echt welkom zou zijn. Ik mijmer nog even na met de kinderen over de verschillende superkrachten. En we besluiten dat welke kracht je ook kiest, je er altijd iemand anders mee kan helpen.

Na school stap ik naar mijn fiets en onderweg struikel ik over een kapotte steen op de speelplaats. Ik denk terug aan ons gesprek ... Ik probeer een sierlijke draaibeweging te maken met mijn hand in de hoop dat ook ik eens aan tegelwippen doe en er plots een prachtige boom gaat groeien onder die steen. Helaas gebeurt er niets. Wat had ik ook gedacht?! Tja, ik heb natuurlijk mijn supercape niet aan. Dat zal het zijn! Morgen nog eens proberen mét cape!

TEKST  
Juf Joke

BEELD  
maxim ibragimov