

PINKSTEREN

Vlieg je mee met de geest?

Een leerkracht krijgt de vraag:

“Meester, gaan we een kaarsje aansteken voor mijn hond Cooper die aan kanker gestorven is?”

De meester doet dat.

Iedereen wordt even stil.

Dit is een moment voor Cooper

en voor het meisje dat hem nu mist.

Dan vraagt de leraar: “Kunnen we in Cooper iets van God herkennen?”

Dat is even nadenken voor de leerlingen.

“God waakt over ons.”

“God springt op van vreugde als wij goed zijn voor elkaar.”

“God is blij als Hij ons ziet.”

“God heeft de honden geschapen.”

De Geest van God is in onze wereld.

Hij doet zijn werk in mensen en blijkbaar ook in dieren, voor wie het zien wil.

De vraag aan ons zou kunnen zijn:

“Kunnen wij rondom ons of in onszelf de Geest van God herkennen?”

De leraar die ziet

dat een leerling gepest wordt.

De leraar die aanvoelt

hoe je zwakkeren moed kan geven.

De leraar die eerbied heeft

voor de ouders aan de rand.

De leraar die bezield is

in zijn spreken over geloof.

De leraar die vreugde brengt

bij de koffie en in het team.

Het is een goede geest

die hen bezielt en zich in hen uit.

Voor wie gelovig is,

de geest van Hem die blijft inspireren.

Kijk maar of hij ook vliegt

over jouw leven en over jouw werk.